

## INHOUD

1. Weer thuis
2. Drugsproblematiek
3. Berichten van Els
4. Met dank uit Cabo de San Francisco
5. Financiën

## Weer thuis



Wij, Wim en Hennie, de ouders van Els, zijn na een verblijf van de hele maand december in Guayaquil, weer terug in Nederland. En, zo als gewoonlijk, hebben we weer de nodige indrukken mee terug genomen.

De wijk Horizontes del Fortin begint steeds meer op een echte stadswijk te lijken: in de afgelopen maanden zijn veel woningen aangesloten op de riolering.

Het vuile water hoeft niet meer op straat geloosd te worden. De weg voor de kliniek is geasfalteerd zodat de patiënten straks in het regenseizoen niet meer door de modder naar de dokter hoeven te gaan.

Wat nog steeds niet is veranderd en ook niet went, is de tegenstelling tussen arm en rijk: het ene moment zit je in de wijk tussen de hutjes en het andere moment vier je het sinterklaasfeest met de Hollandse kolonie in een haciënda-achtige villa van de Nederlandse consul.

Ook zijn we weer getuige geweest van het grote kinderkerstfeest, bijna vierhonderd kinderen zijn aanwezig geweest.

Wij zijn dit keer ook zeer nadrukkelijk betrokken geweest bij de voorbereiding en de uitvoering van het feest.

Stichting La Sonrisa Naranja

Admiraliteitskade 75 Z

3063 EE Rotterdam

T: 010-4529846

Bankrek: NL53 TRIO 0784 8377 24



*De ballonnen zijn klaar*

### **De kinderen hebben genoten**



*Wat gebeurt er nu weer.....*

Allereerst moesten de kinderen uitgenodigd worden. Dit gebeurde in de eerste instantie in de kliniek waar kinderen zich in konden schrijven. Maar ook werd een reis gemaakt naar een verderaf gelegen wijk waar mensen in nog armoediger situatie verkeren. Daar werd de auto in de wijk geparkeerd en geloof het of niet, binnen korte tijd was de auto omringd met tientallen kinderen en werden op de motorkap hun namen genoteerd. Er meldden zich zoveel kinderen dat, tot telkeurstelling van velen, al snel de inschrijving afgesloten moest worden.

De dagen daarna werden besteed aan het inkopen van de presentjes. Er moesten wel vierhonderd cadeautjes, verdeeld in diverse leeftijdscategorieën gekocht worden en ook moest er voor taart, sandwiches en limonade gezorgd worden. Een klus van jewelste.

Op de dag van het feest was er nog veel te doen: samen met een aantal vrijwilligers uit de wijk werden meer dan honderd ballonnen opgeblazen, meer dan vierhonderd sandwiches klaargemaakt en voor iedereen een boterhamzakje met limonade gevuld. Ondertussen werd de weg voor de kliniek door middel van een auto afgesloten voor het verkeer en werden dwars over de weg de ballonnen opgehangen,

In de middag deed de Europese achtergrond van Els zich gelden: zowel de dj als de beide clowns arriveerden, niet Ecuadoraans, stipt op tijd en om drie uur kon het feest beginnen.

Het was een groot succes en aan het eind van de middag, nog voor het donker werd, werden de kinderen één voor één binnengeroepen om hun presentjes in ontvangst te nemen.

De kinderen hebben genoten en bij voortdoring werd er gevraagd of er volgend jaar weer een feest gehouden zou worden.

### **Drugsproblematiek**

In de wijk is sprake van een toenemende problematiek met betrekking tot drugs. Door de hele wijk zijn drugs te koop voor een onbegrijpelijk lage prijs. De Fundación probeert samen met de gemeente een voorlichtingsprogramma voor zowel de jeugdigen als hun ouders op te zetten. In het kader van dit programma is op uitnodiging van de gemeente een bezoek gebracht aan enkele opleidingsinstituten waar dropouts een opleiding in een bepaalde vakrichting kunnen krijgen.



*De clowns waren weer leuk*

***Er werd een loterij gehouden met als prijs een kalkoen en een levensmiddelenpakket***



*Kijk eens wat ik gekregen heb*

## Berichten van Els

Een nieuw jaar is begonnen. Het afgelopen jaar is bewogen geweest door de noodhulp die we hebben kunnen bieden in de aardbevingsgebieden. We hebben veel mensen van eerste hulp kunnen voorzien en het lijkt erop dat de meesten beetje bij beetje weer hun leven hebben opgepakt. Aangezien we nog steeds een bedrag hebben staan voor de mensen die getroffen zijn door deze ramp, vertelde ik in de vorige nieuwsbrief dat we van plan waren dit in de vorm van een speeltuin aan Cabo de San Francisco te doneren. De inwoners van het dorp moesten hiervoor alleen het terrein dat ervoor bestemd was, egaliseren met zand van het strand 50 meter verderop. Helaas heeft de gemeenschap dit niet kunnen realiseren. We hebben daarom besloten andere opties voor donaties te onderzoeken. In de volgende nieuwsbrief zullen we u hierover meer informeren.

In november hebben we zoals gebruikelijk elke drie maanden weer een medische campagne gehouden. Honderden mensen hebben gebruik gemaakt van de gratis consulten voor (kinder)geneeskunde, verloskunde en tandarts. Aangezien deze dagen samen vielen met de Dag van preventie van HIV (1 december), zijn er ook presentaties gehouden over HIV en konden er gratis testen van HIV worden verricht. Gelukkig is de prevalentie van HIV heel laag in onze gemeenschap en zijn er geen mensen positief bevonden.

Eind december is er weer een groot Kerstfeest gehouden in de wijk. Meer dan driehonderd kinderen genoten van de clowns, de taart, snoepjes, ballonnen en kadootjes. Tijdens het kerstfeest werd ook een loterij gehouden van een kalkoen en een kerstpakket. Dit helpt ons om extra fondsen te verkrijgen en twee gezinnen zijn blij gemaakt net voor kerst met alle ingrediënten voor een heerlijk feestmaal. Het nieuwe jaar zijn we met frisse moed begonnen. Dra. Yupanqui, onze vaste verloskundige, is teruggekomen na haar zwangerschapsverlof. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Daniel, onze vaste administratieve hulp. Hiervoor in de plaats is José gekomen, een nieuwe kracht die met zijn ervaring in verpleegkunde en administratie zeker ons team gaat versterken.



*José*



In de komende maanden gaan we de mogelijkheden voor uitbreiding van de stichting onderzoeken. In de wijk waar we op dit moment werken is veel armoede en veel sociale problemen. Er zijn echter ook wijken in Guayaquil waar de omstandigheden nog slechter zijn. Hier komen de mensen aan die van het platteland op zoek zijn naar betere omstandigheden voor werk en onderwijs. Wij gaan onderzoeken of we een kleine satellietpraktijk kunnen openen in een van deze wijken zodat we de armste mensen kunnen blijven voorzien van kwalitatief goede gezondheidszorg tegen een toegankelijke prijs.

### Met dank uit Cabo de San Francisco



Bij het vertrek uit Cabo de San Francisco kreeg het team van La Sonrisa Naranja van de dorpsbewoners een wervel van een walvis mee. Deze wervel ligt nu in de tuin van Gonzalo en Els

in Guayaquil zoals op de foto te zien is.

In juli en augustus zijn er voor de kust van Ecuador veel walvissen te zien, een echte toeristische attractie!

### Financiën

De financiën van de stichting zijn kerngezond door een paar eenmalige schenkingen. Op dit moment is er meer dan € 40.000,- in kas.

Deze situatie stelt ons in de gelegenheid iets extra's te doen.

Door de slechte economische situatie en de naweën van de aardbeving heeft de overheid diverse heffingen flink verhoogd wat ook de Fundación stevig raakt. Verder dreigde de prima functionerende laborant naar een beter betaalde baan uit te gaan kijken.

Ook de nieuwe praktijkassistent José, met betere classificaties, moest een hoger salaris betaald worden.

In overleg met Gonzalo en Els is daarom besloten om een maandelijkse extra toelage van \$ 300,- te verstrekken.

Voor het overige wachten we af of de plannen voor een satellietvestiging in de wijk waar ook de kinderen voor het kerstfeest vandaan komen, levensvatbaar zullen blijken te zijn.



*Ja, en nu ook nog een sandwich*

***We kregen  
van de  
bewoners  
een wervel  
van een  
walvis mee***



*Best ingewikkeld!*

