

INHOUD

1. Kraanvogels in de kerk
2. Schoolschriften voor je huiswerk
3. Voedselproject in de stichting
4. Berichten van Els
5. Hoe zit het eigenlijk met de tweede Vestiging?
6. SponsorKliks



Kraanvogels in de kerk

Begin mei kregen we een belletje vanuit de Bergsingelkerk: we zijn van plan om in de Pinksterdienst met de hele gemeente kraanvogels te vouwen voor la Sonrisa Naranja. Wat is het adres om ze daarna op te sturen naar Guayaquil Ecuador?? Tsja, dat is nog wel een dingetje!!

Natuurlijk is er een adres van de stichting daar, maar de postbezorging is niet helemaal betrouwbaar en om die doos vol kraanvogels in Ecuador te krijgen gaat kapitalen kosten!! Maar de Bergsingelkerk zou de Bergsingelkerk niet zijn, om zich dat gelegen te laten liggen. Dus werd gezocht naar een oplossing, want die doos zou er komen, linksom of rechtsom.

En, inderdaad, op een gegeven moment vertelde Els vol enthousiast dat er honderden kraanvogels waren aangekomen. Iemand had een kennis bij de KLM die bereid was de doos mee te nemen en zo vlogen ze hun huis binnen.



Dat is genoeg voor een heel schooljaar!

Schoolboeken moeten de ouders zelf betalen



Kijk eens wat een mooie schriften!

Schoolschriften voor je huiswerk

Helaas gaan de meeste kinderen nog niet naar school. En dat laatste is voor veel kinderen heel lastig: alleen les krijgen vanaf de computer of, als je ouders die niet hebben, videobellen vanaf het telefoontje van je vader of moeder. En als er meer kinderen in dat gezin zijn, moet je maar afwachten wanneer jij aan de beurt bent. En er is nog een ander probleem: de schoolboeken en schriften moeten ouders zelf betalen, maar als je geen werk hebt, is daar geen geld voor.

De stichting is, naast het uitdelen van voedselpakketten in maart 2020, begonnen met uitdelen van mondkapjes in augustus 2021. En nu wordt gestart met het uitdelen van schoolschriften en pennen. Alle kinderen van de voedselbank' én die bij dokter Els en dokter Gonzalo zijn geweest, krijgen een pakketje schriften en pennen mee. Schoolboeken kan je nog van elkaar lenen, maar eigen schriften hebben is wel erg fijn! Zoals u kunt zien, dragen alle mensen, oud of jong, in de binnenruimtes een mondkapje.

En ook een stichting uit Monte Sinaï belde op of er wellicht voor hun kinderen ook wat pakketjes over waren. En natuurlijk! Zie het filmpje op de website.

Voedselproject in de stichting

Zaterdag 16 oktober hebben leerlingen van Espol voedingsvoorlichting gegeven in de stichting. Ook in Guayaquil heeft Corona geleid tot obesitas, dus was het belangrijk om, binnen de financiële mogelijkheden van de mensen daar, voorlichting te geven over hoe je, binnen budget, toch tot een goed voedingspatroon kan komen. Bekijk u het filmpje op de website!



Een groeiend aantal patiënten

We gaan weer denken aan andere projecten



Die heeft er wel zin in!

Berichten van Els

Wat een verandering!! Ecuador is gevaccineerd. Meer dan 9 miljoen mensen zijn in 100 dagen ingeënt tegen COVID19. De nieuwe president heeft alles in het werk gesteld om dat voor elkaar te krijgen en het is gelukt. Met behoorlijke vaccinatie-drang dat wel, maar de getallen liegen er niet om! Al weken zijn er geen nieuwe opnames van COVID19, ziekenhuizen sluiten hun extra zalen, 25% van de IC-bedden zijn bezet door patiënten met coronavirus en er is geen oversterfte meer.

Ik zie het ook dagelijks: wel mensen met griepverschijnselen, maar geen ernstige zieken. En als je ernaar vraagt dan is iedereen eigenlijk gevaccineerd. Als arts is het ook fijn dat we ons kunnen concentreren op andere belangrijke onderwerpen van de gezondheidszorg. Heel veel mensen zijn veel kilo's aangekomen en overgewicht in kinderen is schrikbarend! Veel gesprekken over sporten en gezond eten, maar het probleem is dat de scholen nog niet open zijn en de kinderen bijna niet buiten spelen, omdat ouders dat nog niet willen.

Ook de vaccinatiegraad van het normale vaccinatieschema is gedaald. Er is een tekort aan deze vaccinaties en dat verhoogd het risico op een epidemie met mazelen of kinkhoest. Gelukkig heb ik nog geen patiënten gezien, maar het risico is reëel als de vaccinatiegraad niet snel wordt verhoogd. Vandaag heeft het ministerie van gezondheidszorg me aangegeven dat er binnen enkele weken weer een vaccinatie-dag wordt georganiseerd in onze stichting. Dit is zeer goed nieuws!

Doordat de hoeveelheid corona patiënten snel afneemt kunnen we ook weer voorzichtig gaan denken aan andere projecten. Hopelijk kunnen we dit jaar een kerstfeest organiseren, al zou het maar op kleinere schaal zijn. Mogelijk kunnen we ook weer een vakantie cursus type Jeugdland organi-

seren volgend jaar. De samenwerking met de plaatselijke universiteit ESPOL verloopt op dit moment nog via zoom, maar misschien organiseren we in december weer een voedselmarkt met uitleg over gezonde voeding en het uitdelen van groente en fruit. Voorzichtig gaat de wereld weer een beetje open...

Groeten van Els

En hoe zit het eigenlijk met de tweede vestiging?

Die vraag stellen we onszelf ook regelmatig! En, geloof ons, we zijn er nog steeds mee bezig en houden goede moed! In het verleden was er een pater die toezegde, toen de gemeente die er wel brood in zag, maar dat liep helaas allemaal op niets uit. Nu zijn er gesprekken met een stichting in Monte Sinai, die zelf contact heeft opgenomen met de stichting met de vraag waarom ze eigenlijk geen medische hulp verleenden bij hen! Zou dit wellicht een opening zijn? U bent de eerste die het hoort!

SponsorKliks

De tijd van kadootjes bestellen en geven komt er weer aan! Denkt u aan de stichting bij het online bestellen? Hoe werkt het ook al weer? Heel simpel. Ga naar lasonrisanaranja.nl en klik op de banner SponsorKliks Daar vindt u de Webwinkels die een commissie betalen voor elke bestelling die via SponsorKliks wordt gedaan. 75% van deze commissie storten zij op de bankrekening van La Sonrisa Naranja. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com, Zalando, KLM of een van de vele andere webshops gaat of je gaat via SponsorKliks naar de site van de webwinkel, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert de webshop een commissie uit en profiteert La Sonrisa Naranja hier direct van!



Aanhoudende drukte in de kliniek

Er zijn gesprekken met een stichting in Monte Sinai



Een trotse moeder!

