

Inhoud

1. Natte voeten
2. Inflatie en dure dollars
3. Dank Alpaca Loca
4. Fun met wc-rollen
5. Bezoek van grote hoogte
6. Bericht van Els
7. Een geweldig kerstfeest

NATTE VOETEN!

In onze wijk van de tweede vestiging wordt druk gebouwd en gewerkt aan een betere infrastructuur. Zo is er een plan om tot voor onze deur te asfalteren. Geen verkeerde ontwikkeling aangezien we regelmatig een diepe plas voor de deur hadden door de net iets lagere ligging t.o.v. de rest van de straat. Voor nu was het echter nog even niet zo ver.....

Er werd gewerkt aan de weg waarbij een grote waterbuis is geraakt. Een enorm "waterparadijs" was het resultaat! De kinderen op de foto trotseerden de plas maar gingen zelfs bijna kopje onder! Gelukkig liep het goed af en was het vooral een komisch gezicht en veel plezier voor de kids!



Stichting La Sonrisa Naranja
Makoré 14
3315TX Dordrecht

E: info@lasonrisanaranja.nl

W: www.lasonrisanaranja.nl

Bank: NL53TRIO 0784 8377 24

Inflatie en dure dollars

Veel van onze donateurs zijn erg trouw en doneren al jaren. Daar zijn we erg blij mee, omdat we op een grote schare aan vaste inkomsten kunnen rekenen.

Toch brengt deze trouw ook een risico met zich mee. Door de automatische periodieke overboekingen heeft u er geen omkijken naar, maar wij hebben (zeker nu) te maken met twee factoren die ervoor zorgen dat wij minder kunnen doen met dezelfde donatie als in 2015. De afgelopen 10 jaar is de inflatie in Ecuador gelukkig niet zo hoog geweest als bij ons (cumulatief ongeveer 11,5%, tegen bijna 35% in Nederland), maar de dollars die wij moeten kopen zijn wel flink duurder geworden, vooral de afgelopen maanden.

Om dezelfde steun aan de klinieken te kunnen bieden, zijn we nu ruim 19% meer kosten kwijt dan 10 jaar geleden.

We willen alle vaste donateurs daarom vragen hier eens bewust naar te kijken en wellicht hun donatie te indexeren. Mocht u interesse hebben, dan kunt u ook een vaste overeenkomst voor 5 jaar afsluiten. Als u dat doet, kunt u uw gift volledig, zonder drempel, aftrekken van de inkomstenbelasting. De 19% die u dan eventueel meer zou gaan geven, krijgt u op die manier dubbel en dwars terug van onze overheid, of het is een mooie reden om nog iets verder te verhogen.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen we graag van u via e-mail op info@lasonrisanaranja.nl.

Dank Alpaca Loca

Onlangs ontvingen we een ontzettend leuk bericht van Annemarie, oprichter en eigenaar van Alpaca Loca en stewardess van KLM.

“Wat doen jullie goed werk in Ecuador! Ik had jullie stichting al eens voorbij zien komen. Ik ben zelf stewardess van KLM dus vlieg ook op Ecuador en ken dus ook de armoede daar. Fijn dat jullie helpen!

Ik heb zelf ook een bedrijfje, Alpaca Loca. We importeren sjaals en dekens uit Ecuador en die verkopen we over heel Europa. We hebben afgelopen week meegedaan met Green Friday en een deel van de opbrengst geven we elk jaar aan een goed doel. Dit keer hebben we jullie stichting geselecteerd. Zo juist hebben we 250 euro gedoneerd. We hopen dat jullie daarmee iets extra's kunnen betekenen voor de mensen daar!”

Een warm gebaar dat we zeer op prijs stellen!

FUN MET WC ROLLEN



Elke dinsdag hebben we een uurtje (of twee) de seniorenclub. We bieden verschillende activiteiten aan. Soms iets creatiefs, soms samen muziek luisteren en herinneringen ophalen, maar soms ook voorlichting over bijvoorbeeld belastingzaken.

Juist toen regende het enorm hard op de dag van de ouderenclub. We waren bang dat echt niemand de oversteek naar de kliniek durfde maken, maar uiteindelijk kwamen er toch vier senioren voor de activiteit. Het thema was "emoties". Iedereen knutselde een emoji, die weergaf hoe ze zich op dat moment voelden. Sommigen voelden zich een duiveltje, anderen voelden zich gelukkig. Meer nog dan alleen het knutselen leverde het mooie gesprekken op hoe men zich voelde en waarom. Het was weer een gezellige ochtend!

BEZOEK VAN GROTE HOOGTE



Afgelopen maand had Els bezoek uit Nederland. Al jaren steunt Wings of Support ons medisch centrum in Ecuador. Deze stichting van het personeel van KLM is betrokken bij allerlei goede doelen op KLM bestemmingen. Guayaquil is daar natuurlijk één van. Bij het tot stand komen van onze tweede vestiging hebben we ook een mooie donatie van Wings of Support ontvangen. Naast dat we daar natuurlijk superblij mee zijn, is het voor Els altijd heel gezellig als ze bezoek krijgt van de stewardessen. Deze week kwamen Astrid en Hanna op bezoek. Tijdens hun stopover van een nacht zijn ze langs gekomen om het project met eigen ogen te zien. Het is wel even plannen op zo'n dag maar altijd een feestje!

*Regen goed voor
Ecuador*

*Binnenkort
geasfalteerde
straten voor de
2^e vestiging!*

*Een nieuwe
tandartsstoel
dankzij een
anonieme
donatie!*

BERICHT VAN ELS

Het regent pijpenstelen en al de hele maand februari. Dat is voor Ecuador in het algemeen fijn, want daardoor worden de watervoorraden weer aangevuld en is het risico op elektriciteitsstoringen een stuk kleiner. Ook kon de natuur wel wat vocht gebruiken, aangezien de grond gortdroog was en er zelfs in December in Guayaquil nog bosbranden zijn geweest.

Voor de tweede vestiging is de regen echter wel vervelend. Er wordt direct voor de ingang van het medische centrum een groot park aangelegd met daarbij voetbalvelden, basketbalfaciliteiten en een kleine algemene ruimte. Het wordt echt heel mooi. Het enige nadeel is dat de wegen eromheen ook direct worden verbeterd. Maar voor verbetering komt eerst verslechtering: eerst was het een groot gat, nu een modderpoel van jewelste. Gelukkig weten we dat over enkele weken de straten prachtig geasfalteerd zullen zijn en de toegang van de stichting optimaal. Ondertussen moeten we dit ongemak maar even uitzitten.

Het grote nieuws is dat de stichting een tandartsstoel heeft kunnen aanschaffen dankzij een anonieme donor. De stoel op zich is al een hele uitgave, maar het materiaal en de inrichting is dat zeker ook. Langzamerhand wordt de ruimte van de stichting steeds beter gebruikt. We beschikken nu over de volgende diensten die we aanbieden: geneeskunde, verloskunde, echografie, laboratoriumonderzoeken, tandarts en apotheek. Het is natuurlijk fantastisch dat dat op deze nieuwe plek allemaal kan worden aangeboden.

Op de eerste vestiging blijven we ook nog steeds deze zelfde disciplines aanbieden, behalve echografie. In de afgelopen dagen heeft het echografie apparaat echter wat sporen van veroudering laten zien: tien jaar geleden hebben we

*Een nieuw
echoapparaat nodig*

*Sponsor stagiair
Leon en zijn
vriendin die gaan
hardlopen voor
de stichting*



een prachtig apparaat gekocht waarmee we veel zwangere vrouwen en mensen met buikklachten hebben kunnen diagnosticeren. Op dit moment zijn er bij het onderhoud echter wat kleine gebreken gevonden en vorige week viel het scherm opeens helemaal uit. Gelukkig was het een probleem dat makkelijk opgelost kon worden, maar er werd direct opgezegd dat er geen reserveonderdelen meer beschikbaar zijn voor dit apparaat. Dit geeft wel een redelijke urgentie voor de aankoop van een nieuw echoapparaat aangezien echos een belangrijke functie hebben in de detectie van vele afwijkingen.

En dan komt Leon Stoker om de hoek kijken: onze student die in de maand November en December stage heeft gelopen in Ecuador is een fervente hardloper. Ik bedoel niet hardlopen van 5km, nee, zo 'n 5 marathons per jaar. Hij heeft zelfs een keer een ironman gelopen. En dat doet hij samen met zijn vriendin Jiska. Zij hebben aangegeven dat ze dit jaar voor de stichting gaan lopen en daarvoor gesponsord willen worden. Dit is natuurlijk een fantastische manier van fondsenwerven! Als er andere mensen zijn die een of meerdere keren willen meelopen of willen sponsoren dan kunt u altijd contact opnemen met de stichting, zodat we op deze gezonde manier geld kunnen ophalen voor een nog betere gezondheid voor moeders en hun ongeboren kinderen.

EEN GEWELDIG KERSTFEEST

Mid-december deden we een oproep voor ons kerstfeest. Binnen een week hebben we maar liefst € 1500 aan speciale donaties mogen ontvangen. Waarvoor ontzettend veel dank! Samen met een eerdere donatie van Happy Child hadden we daarmee een mooi budget voor maar liefst drie verschillende kerstfeestvieringen.

Het grootste was natuurlijk het kinderkerstfeest.



Op onze eerste vestiging was het vanwege de veiligheid een bescheiden feestje wat weinig aandacht trok. We konden meerdere kinderen blij maken met een cadeautje en via de voedselbank hadden we een flinke donatie donuts ontvangen om uit te delen. Beide leidden alsnog tot blij gezichtjes.

Bij de tweede vestiging konden we gelukkig wel breed uitpakken met een straatfeest voor de kinderen, cadeautjes, dans, taart, muziek en kerstelfjes. Omdat we nog niet zo bekend zijn was het een mooi moment om buurtbewoners kennis met ons te laten maken. Zo weten straks hopelijk nog meer mensen ons te vinden voor de juiste zorg!



Het derde kerstfeest was speciaal voor onze ouderenclub. In een eerder bericht kon u al lezen dat deze club elke dinsdag bijeen komt. En ook nu, om het kerstfeest te vieren, was het fijn om bij elkaar te zijn en een welkome aanvulling voor het vaak eenzame bestaan dat deze ouderen leven.

Zonder jullie donaties was het niet mogelijk geweest dit te organiseren en we hopen ook de komende tijd op jullie steun om dit dankbare werk uit te voeren!